

‘Daar zit MUZIEK in!’

“Daar zit muziek in”, een prachtige uitdrukking, die voor boeken natuurlijk helemaal op gaat, want een mooi boek is een kunstwerkje op zich. Kinderboeken zijn een medium bij uitstek waarin kunst, muziek en drama op een laagdrempelige en speelse, maar vooral leuke, manier uitgelegd kunnen worden. Deze boeken hebben allemaal op hun eigen manier kunst of muziek als basis en nodigen zeker uit om eens dieper in het onderwerp te duiken.



“De vernielde beeldentuin” Manon Berns

De Blockbusters is een superspannende serie voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Het valt het beste te omschrijven als Dan Brown voor kinderen maar dan zoveel leuker! In elk deel staat een kunstenaar met kunstwerk centraal die het spel vormen van een mysterie... Elk boek is een spannend verhaal. Er wordt ook uitgelegd wie de artiest is, je krijgt uitleg over het genoemde werk en achterin het boek staat een beknopte biografie. Storm vormt samen met zijn beste vrienden de geheime club “De Blockbusters”, waarmee ze altijd op ontdekking zijn. De moeder van Storm restaureert beroemde schilderijen in haar atelier aan huis. Dit brengt ze op bijzondere plaatsen, zoals in het nieuwste deel “De vernielde beeldentuin” waar Storms moeder naar Italië moet om vernielde beelden van Niki de Saint Phalle in de Tarottuin te restaureren. De politie doet zijn best om de daders op te sporen, maar De Blockbusters gaan zelf ook op onderzoek uit...

“Stoere verhalen over Kunst” Manon Berns & Roxane Paalman



Kunst is helemaal niet saai! Weer een boek van Manon Berns, maar deze mag hier niet ontbreken. In dit boek daagt Manon de lezer uit om eens iets langer dan de gemiddelde 28 seconden naar bekende en minder bekende kunstwerken te kijken. Het blijft niet bij kijken alleen: bij elk kunstwerk hoort een (voorlees)verhaal, zijn er weetjes over de kunstenaar en kun je daarna zelf aan de slag met verschillende opdrachten in de stijl van de artiest. De slogan achterop het boek “Kunst is cool!” is zeker waar.



“Het verhalen orkest” - Peer Gynt

Deze prentenboekenserie van uitgeverij Christoffor is al sinds het verschijnen een van mijn favorieten, want ook zonder de muziek zijn deze boeken een kunstwerkje op zich. In elk deel staat een ander muziekstuk centraal, waarbij de prenten op zichzelf al prachtig zijn, wanneer er op de muziknoot gedrukt wordt begint de bijbehorende muziek te spelen. Dit zijn boeken waarin je even helemaal kunt verdwijnen.

“Mythen Atlas” - Thiago de Moraes

Menig mythe, held, of monster staan aan de basis van verschillende kunstwerken, toneelstukken en muziekstukken, maar waar komen die mythische wezens nou precies vandaan? In deze prachtige atlas ontdekken we per continent waar de bekende en minder bekende helden, wezens, en verhalen vandaan komen. Heerlijk om door te bladeren en ter plekke te verdwijnen in een lang vergeten wereld.



Vincent & Rembrandt Junior “Op zoek naar de parel” Louise Geesink

Een nieuwe prentenboekenserie voor de jongste kunstliefhebbers in spe. We maken kennis met de vriendjes Vincent en Rembrandt die het allerliefste de hele dag schilderen, maar soms moeten ze het schilderen even onderbreken voor een klein mysterie... Zoals in “Op zoek naar de parel”: waar het meisje Parel haar oorbel kwijtraakt en Vincent, Rembrandt en Melkmeisje haar gaan helpen zoeken. De opletende (voor)lezer zal als snel de bekende schilderijen herkennen in deze vrolijke boeken. Achterin het boek staan de kunstenaars en de schilderijen uit het boek nog een keer beknopt uitgelegd. Ik kan niet wachten op de volgende avonturen van deze vriendjes!