

Door Nelleke Groot, adviseur & bemiddelaar
jeugdliteratuur bij De Schrijverscentrale

Als verdriet op bezoek komt

Eva Eland

Verdriet is in dit boek een lief doorzichtig groen wezentje dat het kindje overal volgt. Hoe hard het kindje ook haar best doet, het gaat niet weg. De boodschap van dit boek: erken je verdriet, alle gevoelens mogen er zijn.



Victorine

Jet van Overeem & Annemarie van Haeringen (ill.)

Victorine wordt gepest op school, zo erg dat ze zelf gelooft wat de pesters zeggen. De zomervakantie brengt rust: 'Niemand die iets van mij vond. Ook ikzelf niet.' In weinig woorden wordt veel gezegd zonder dat het clichématig wordt.



De ballonnen van opa

Jessie Oliveros & Dana Wulfekotte (ill.)

Opa en Lucas hebben heel veel mooie herinneringen samen, verbeeld als kleurige ballonnen. Maar opa is oud en steeds vaker laat hij een ballon glippen, ook de ballonnen die hij samen met Lucas heeft. Zo houdt hij steeds minder herinneringen over. Ontroerend prentenboek over dementie.

Steuntje in de rug

Als het even tegenzit zijn een luisterend oor en een knuffel misschien wel het enige wat je nodig hebt. Maar soms kan het fijn zijn om te lezen over kinderen die hetzelfde meemaken.

Het mooie van al deze boeken is dat ze de soms zware onderwerpen op een luchtige en heldere manier behandelen. Troostrijk voor jong en oud.

Alles wat was

Stine Jensen & Marijke Klompmaker (ill.)

Een boek over afscheid in de breedste zin van het woord. Over alle aspecten van dood, over troost, maar ook over afscheid van je te krappe voetbalschoenen. Het boek staat vol ervaringen van kinderen, tips van leeftijdsgenoten en vragen die je in de klas kunt bespreken, de perfecte

gespreksstarter dus. Eerder maakte Stine Jensen een vergelijkbaar boek over 'vriendschap'.



Nietsmachine

Stefan Wolters & Barbara de Wolf

Professor Pruts heeft na jaren prutsen eindelijk succes met zijn nietsmachine. Want niets moet ook gedaan worden. Een heerlijk grappig boek over (te) druk zijn en niksen.



Nog één dag

Tim van den Berg & Willem van den Oever

Finn wil een voetbalwedstrijd winnen én een gruwelijke gebeurtenis voorkomen. Wanneer dat niet lukt beleeft hij dezelfde dag steeds opnieuw. Hij legt veel druk op zichzelf om te winnen en tegelijkertijd de held te zijn die het ongeluk voorkomt. Gedurende het boek leert hij dat de lat niet zo hoog hoeft en dat je een probleem niet in je eentje hoeft op te lossen. (Voor)lezen vanaf groep 5.